
Το Δ₂ του 12^{ου} Δ. Σχ. Αθηνών

παρουσιάζει την...



Κοκκινοσκουφίτσα ...από την ανάποδη!

εκδόσεις digitalzoot
Αθήνα

Το παρόν βιβλίο
είναι αποτέλεσμα
ομαδικής και σκληρής
πνευματικής εργασίας
των μαθητών του Δ₂...

12^ο Δ. Σχ. Αθηνών
Απρίλιος 2014

(Κι αν ο κακός του παραμυθιού
ήταν η Κοκκινοσκουφίτσα...))



Μια φορά κι έναν καιρό,
σ' ένα μακρινό δάσος ζούσε
μια οικογένεια λύκων.





Μια μέρα η μαμά λύκαινα
είπε στο μικρό λυκάκι να πάει
να επισκεφθεί τον παππού του.
Μάλιστα το συμβούλεψε να μην
πάει από τον δρόμο αλλά από το
δάσος, επειδή παραμονεύει η
κακιά Κοκκινοσκουφίτσα.





Το μικρό λυκάκι, κρατώντας το
καλάθι με τα φαγητά, έφυγε για
το σπίτι του παππού του.





Το λουκάκι μπήκε στο δάσος.
Πριν περάσει από το ζέφωτο
που έμενε η κακιά Κοκκινοσκουφίτσα,
άκουσε κάτι.
Φοβήθηκε και άλλαξε πορεία.
Έτσι πήγε απ' τον δρόμο.
Στην αργή παραξενεύτηκε. Έβλεπε
κάτι περίεργα πράγματα με ρόδες.
Φοβήθηκε πολύ.



Πάνω που σκέφτηκε να ζαναμπεί
στο δάσος, τυρρίζει το κεφάλι του
...και τι να δει!
Η κακιά Κοκκινοσκουφίτσα...
Έτρεξε να περάσει τον δρόμο. Παραλίγο
να το πατήσει ένα αμάξι. Γρήγορα-
γρήγορα, πήγε στο δάσος
ανακουφισμένο.





Όμως η Κοκκινοσκουφίτσα
το πρόλαβε και στάθηκε
απέναντί του.

- Λυκάκι, πού πηγαίνεις;
- Πάω στον παππού μου να τον δω,
επειδή είναι άρρωστος.
- Πού μένει ο παππούς σου;
- Πας όλο ευθεία και, μόλις δεις ένα
μεγάλο δέντρο, στρίβεις αριστερά.





Το λυκάκι συνέπιασε τον δρόμο του.

Μετά από λίγο είδε το σπίτι τού
παππού του και παμοσέλασε.





Η Κοκκινοσκουφίτσα όμως είπε
προλάβει το λύκακι και είπε πάει
στο σπίτι του παππού του πρώτη.





Ο παππούς, πωρίς να ζέρει ότι ήταν η
Κοκκινοσκουφίτσα, είπε: «Περάστε!»





Η Κοκκινοσκουφίτσα μπήκε με λύσσα
στο δωμάτιο και όρμηξε στον παππού.
Ο παππούς προσπάθησε να αμυνθεί,
αλλά δεν τα κατάφερε.
Η Κοκκινοσκουφίτσα τον έπιασε
και τον έκλεισε σε μια ντουλάπα.





Εκείνη την στιγμή το λυκάκι
πλησίασε στο σπίτι.
Άκουσε φωνές και έτρεξε να δει
απ' το παράθυρο τι συνέβη.
Άνοιξε την πόρτα και είδε την
Κοκκινοσκουφίτσα ζαλωμένη
στο κρεβάτι του παππού.



Το λυκάκι έτρεξε
να ζητήσει βοήθεια.

Κάλεσε τον θείο του,
που ήταν αστυνομικός.

Έτρεξαν όλοι να βοηθήσουν
τον παππού.





τελικά έδιωξαν την
Κοκκινοσκουφίτσα από το δάσος
και δεν τόλμησε να πάει ποτέ
ξανά εκεί.

Έτσι έζησαν αυτοί καλά
κι εμείς καλύτερα!





Ψηφιακή επεξεργασία εικονογράφησης:

zootgraphics

Ψηφιακή επεξεργασία:

zootpress

Η επιμέλεια της ψηφιακής έκδοσης πραγματοποιήθηκε στις
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των εκδόσεων

digitalzoot

Αθήνα, Απρίλιος 2014

